



Lennart Reimer får diplom på söndag för sin vackra livräddningsbragd i Kungsbackafjorden i somras.

15-årig frufällepojke får diplom Livräddade två män under fisketur

Vid en scout högtid i kapellet i Frufällan på söndag kommer 15-årige Lennart Reimer från Frufällan att tilldelas Svenska livräddnings sällskapets diplom för "mod och rådighet vid räddande av liv". Lennart räddade den 18 juli förra året sin morbror och en bekant till denne från att drukna, medan de höll på med fiske i Kungsbackafjorden, varvid den ranka aluminiumbåten välte.

Lennart är scout och tillhör Öresjö scoutkår och tycker inte det var så konstigt, det han gjorde den tidiga sommarmorgonen i somras. Men bedriften är förvisso värd allt bëröm; både morbrodern, som först försökte rädda sin ej simkunnige vän, och denne, var ytterst nära att försvinna i djupet, när Lennart med uppbyggande av alla sina krafter lyckades hålla dem uppe samtidigt som han ropade på hjälp.

— Vi hade gett oss ut på fjorden för att fiska, berättar Lennart. Det var tidigt på morgonen och bra väder. Det nappade dock dåligt och vi flyttade oss från plats till plats. När min morbror skulle starta båten för att gå till ett nytt ställe tappade han balansen och den ranka båten kantrade. Vi hamnade alla i vattnet, det var djupt och långt från stranden, och då min morbror visste,

att hans kamrat ej var simkunnig och dessutom led av astma, försökte han hålla honom uppe.

Denne greps dock av panik och klanrade sig fast vid min morbrorens ben med påföljd att båda höll på att gå till botten. Jag fick dock tag i dem och höll dem uppe, medan jag ropade på hjälp. Det var ganska jobbigt, då båda var klädda i stövlar och tjocka kläder, men det dröjde inte så länge, förrän en båt med två personer som uppehöll sig i närheten kom till hjälp. Med gemensamma krafter fick vi upp min morbror och hans kamrat. Min morbror flyttades över till en annan båt, som också kommit till städes.

Konstgjord andning

På vägen in mot land började Lennart företa konstgjord andning på den då medvetslöse mannen, och innan båten hade hunnit ros in till land, började mannen visa livstecken.

— Konstgjord andning, det kände Du till?

— Jodå, i scoutkåren hade vi lärt oss hur man skall bete sig, om man kommer i den situationen, att en drucknande behöver hjälp. Just innan semestern började förra året, hade vi just lärt oss en hel del nytt i livräddningsväg och repeterat konstgjord andning och mun-mot-mun-metoden och de lärdomarna kom nu väl till pass.

Nämnas kan, att läkare på Kungsbacka lasarett, dit de båda männen fördes och där morbroderns kamrat fick stanna en vecka, vitsordade, att Lennarts räddningsaktion både i vattnet och med upplivningsförsöken ganska säkert betytt att de båda männen undkommit med livet i behåll.

I juni förra året slutade Lennart skolan och började sedan vid ett företag i Fristad. Hans avsikt är att så småningom söka in som elev vid Borås yrkesskolor.

Simma lärde sig Lennart, redan när han var tio år och den konsten har han sedan uppövat år för år. Något som inte minst hans morbror och dennes gode vän har all anledning att vara tacksamma för.

Fredagen den 27 april 1962